

Kötülüğün

Sonu



Çelebi Yayinevi

KÖTÜLÜĞÜN SONU

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde dört arkadaş varmış. Bu arkadaşların adları Zeynep, Hatice, Yakup ve Hasan'ımış. Yüksek bir dağın başındaki küçük bir köyde yaşarlarmış. Arkadaşların hepsi yardım sever, iyi kalpli, terbiyeli arkadaşlarmış.

Bu köylülerin büyük bir derdi varmış; o da kötü kalpli bir cadıymış. Bu cadı köylülere hep eziyet edermiş. Artık köylüler cadının eziyetlerinden bıkmışlar ve cadıya bir tuzak hazırlamışlar. Köylülerin yardımına çocuklar da katılmış. Plan söylemiş; öncelikle çocuklar cadının kapısını çalacaklarmış ve cadıya "Bizi rahat bırakırsan sana bir kese altın, bir tabak da kurabiye getiririz." diye söyleyeceklermiş. Sonunda ise koyulmuşlar. Zeynep'in annesi kurabiyeleri yapmaya başlamış; kurabiye'nin içine unutkanlık ilacı koymuş ve fırına sürmüştü. Zeynep'in annesi kurabiyeler pişince fırından almış ve bir tabağın içine kurabiyeleri koymuş. Hatice'nin annesi de bir kumasanın içine sahte altın koymuş. O sırada köylüler de bas durmamışlar. Cadıya tuzak hazırlamışlar. Artık malzemeler hazır. Köylüler ve çocuklar cadının evinin yolunu tutmuşlar. Sonunda cadının evine varmışlar. Çocuklar kapıyı çalmışlar; karşısına cirkın, kötü kalpli cadı çıkmış. O sırada köylülerden biri cadının evinin çatısına çıkmıştı. Çocuklar cadıya "Cadı kardeş, artık dost olalım mı?" deyince cadı "Siz bana önce kurabiyeleri ve bir kese altını verin?"

demis. Çocuklar da "Merak etme, hepsini getirdik; sana da dışarıda yemek hazırladık" demisler. O sırada çötiya çıkmış olan köylü gözçülük yapmaya başlamış. Cadı çocukların peşinden dışarı çıkmış. Cadıyı gören Hatice'nin annesi sahte altınları ona vermiş. Altınları görünce mutlu olan cadı, "Peki, artık dostuz; şimdi sofraya oturalım," demis. Güzelce yemeklerini yemisler. Çocuklar dört gözle cadının kurabiyeyi yemesini bekliyorlardı, ancak cadı kurabiyelerin tadına henüz bakmamıştı. Sonunda Zeynep dayanamadı ve çötiya "Kurabiyeler çok lezzetli, yemek ister misin?" diye sordu. Bunun üzerine cadı kurabiyeden bir parça ısırması. Isırdığı anda her şeyi unutuvermiş. Çevresine bakıp "Siz de kimsiniz?" diye sormuş. Çocuklar, kurabiye ise yaradığı için sevinmişler. Cadıya "Sen biraz önce taşla başını çarptın. O yüzden galiba hafızanı kaybettin. Gel seni evine götürelim," demisler. Çocuklara inanan cadı onları takip etmeye başlamış. Çocuklar cadıyı ormanın derinliklerinde bir yere getirmişler. Cadı çevredeki yabancı hayvanları görünce "Benim evimin burada olması mümkün değil. Emin misiniz çocuklar?" diye sormuş. Çocuklar "Eminiz, bak iste evin burada," demisler. Cadı ne olduğunu anlamadan çocuklar onu çok derin bir kuyunun içine itmişler. Böylece köylüler cadıdan kurtulmuşlar. Hasan hemen kuyunun kapğını kapatmış ve "İşte böylece kötü kalpli cadıdan sonsuz-

za kadar kurtulduk." demis.

Yapilan kötülüklerin hiçbir zaman cezasız kalmayacağını gec de olsa cadi anlamis. Cadinin kuyuda ne yaptığını kimse bilmese de o kuyudayken köylü hep mutlu yaşamis.

Öğrencinin;

Adı ve Soyadı: Kenan Çelebi

Sınıfı: 4/A

Okulu: Acipınar Şehit Ramazan Aktürk
İlkokulu

Öğretmen: Şule YILDIRIM